

Min resa till Island

Island har alltid varit en plats jag har velat åka till, men av någon anledning har jag aldrig åkt dit. Men när jag och min bror Niklas planerade var vi skulle åka med vår mamma, då insåg vi att Island är perfekt. Hon är från Norge, älskar berg, hav och natur, och vi vet att hon länge har velat se Island.

Vi bokade flyg till Reykjavik med avresa i slutet av Juni, men bestämde oss för att inte boka boende i förväg. Bara för första natten bokade jag en lägenhet på AirBnB. Planen var att hyra **tält** och bil, och roadtrippa runt ön. På det sättet kan vi vara spontana och **ta** varje dag **som den kommer**.

Dagen innan **avresa** packade vi väskorna. Jag brukar mest resa till varma destinationer, men för Island måste man packa bra och varma kläder eftersom det är ganska kallt, också på sommaren. På nätterna kan det bli under 10 grader.

Vi flög med SAS och det var en bra upplevelse. Jag hade bokat frukost på planet. Vi landade i Reykjavik på eftermiddagen och det första vi gjorde var att **hämta** vår hyrbil. Sen körde vi till Reykjavik och checkade in på vår AirBnB.

Första dagen gick vi **runt** lite i Reykjavik. Det **häftigaste** tyckte jag var kyrkan, Hallgrímskirkja. Den byggdes år 1945 (nittonhundrafyrtiofem) och designen hämtar inspiration från öns speciella **stenformationer**.

Andra dagen åkte vi till en plats som jag hade **sett fram emot** att se väldigt mycket - platsen där man kan få se en gejser! Det finns en stor gejser - Geysir. Den är inte längre aktiv. Det finns också en mindre som får **utbrott** ungefär var tionde minut. Det var väldigt häftigt att se vattnet **spruta** upp ur marken!

Den tredje dagen åkte vi till en av dom häftigaste platserna jag varit på - Reynisfjara Beach. Det är en svart strand **omgiven av** otroliga stenformationer. Det är också en av platserna som Game of Thrones spelades in på - Eastwatch by the Sea. Jag kan förstå varför. Det var mycket **dimma** när vi var där, vilket gjorde det ännu häftigare.

Den fjärde dagen hade vi bokat en kajaktur i en glaciär! Att upptäcka en glaciär var något jag absolut inte ville missa, och några dagar innan hade vi träffat några spanska turister som berättade om denna turen. Vi googlade lite och bestämde oss för att göra den. Och det blev definitivt en **höjdpunkt** på resan! En guidad tur med kajak i en lagun på en glaciär. Vi fick till och med gå in i en **grotta** i ett isberg!

Sedan spenderade vi natten i en **by** som heter Höfn. Vi hade tur, årets största fest var just den helgen! Det var en vacker dag och hela byn var ute. Det fanns både **öltält** och live-musik. Vår mamma gick och la sig tidigt, men jag och min bror ville se hur människor på Island **festar**. Vi stannade uppe och träffade många intressanta människor. Vi var glada att vi fick lite **insikt** i den lokala kulturen.

Efter det åkte vi tillbaka till Reykjavik och vår sista dag **tog vi det lugnt**. Vi gick ut och åt middag som **avslutning** på resan. En av dom bästa resorna jag har gjort, och riktigt härligt att få göra den med min bror och min mamma!

Ordlista

| | |
|---|------------------------------|
| ett tält - tältet - tält | tent |
| ta [...] som den/det kommer | take [...] as it comes |
| en avresa - avresan - avresor | departure |
| hämtar - hämtade - hämtat | pick up, retrieve, fetch |
| går runt | walk around |
| häftig | cool, great |
| en stenformation | rock formation |
| ser fram emot | look forward to |
| ett utbrott - utbrottet - utbrott | eruption |
| sprutar - sprutade - sprutat | spurt, squirt, jet |
| omgiven av | surrounded by |
| dimma - dimman | fog |
| en tur - turen - turer | tour, trip |
| en höjdpunkt - höjdpunkten - höjdpunkter | highlight, high |
| en grotta - grottan - grottor | cave |
| en by - byn - byar | village |
| ett öltält - öltältet - öltält | beer tent |
| festar - festade - festat | party |
| insikt - insikten | insight |
| tar det lugnt | take it easy |
| en avslutning - avslutningen - avslutningar | ending, termination, closure |